



## **En wat als we even niks van de Eeuwige merken?**

**Liturgie van zondag 13 september 2020**  
Dertiende en laatste Zondag van de Zomer  
Viering van Woord en Gebed  
Liturgische kleur - groen

Voorganger  
Ambtsdrager van dienst  
Lector  
Musicus  
Voorzangersensemble o.l.v. Peter Wagenaar

ds. Hanna Smit  
Arend ter Hoeve  
Arend ter Hoeve  
Peter Wagenaar

## VOORBEREIDING

De klok luidt

Orgelspel en verstillig

## OP DE DREMPEL

Aanvang: LB 150 a, *Geprezen zij God Staande*

Ontsteken van de kaarsen:

V Om te beginnen sprak de Eeuwige:  
Laat er licht zijn!  
En er was licht om te leven.

Stilte *Waarna allen gaan zitten*

Welkom

Bemoediging en Drempelgebed:

V Onze hulp in de naam van de Eeuwige  
Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Zij is voor ons een barmhartige Moeder  
en tot in Eeuwigheid duurt haar trouw  
A **Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige  
tot in Eeuwigheid duurt haar trouw.**

Smeekebed voor de nood van de wereld met aansluitend:

Kyrie en gloria: LB 299 g *Op de Berg*

## DE SCHRIFT GAAT OPEN

Groet V De Eeuwige is met u  
A **De Eeuwige is ook met u**

Gebed van de zondag

Lezing Eerste Testament: Exodus 32: 7 - 14  
Antwoordlied: LB 103a, *Loof nu mijn ziel*

Lezing Tweede Testament: Matteüs 18: 21 - 23  
Gezongen Acclamatie: LB 330, *Woord dat ruimte schept...*

Overweging

Muzikale meditatie

**ANTWOORD** *met gaven en gebeden*

Antwoordlied: LB 540, *Het waren tien geboden*

Mededelingen en Aankondiging van de gaven  
(*verdere informatie over de gaven op de beamer*)

Gebeden: Voorbeden, *steeds met:*

Gebedsacclamatie: LB 329 *O Heer God, erbarmend, ....*

Stil Gebed

Onze Vader

## WANNEER WE WEER OP WEG GAAN

Zending en Zegen

V .....  
.....

Voorzang: *Gij levende eerste en laatste,*

V .....  
Zo zegene ons de Eeuwige God,  
Vader, Zoon en Heilige Geest,

Amen

Jos van der Kooij

intro orgel A men, A men, A men.

Muziek

*De informatie over de inzameling komt na de dienst in beeld*