

OOG VOOR ELKAAR

BLOEMENGROET

Deze week zijn de bloemen bestemd voor:

1. Mw. M. Muller,
2. Dhr. en Mw. Spijkers-Eulderink,

Op de tafel achter in de kerkzaal ligt een kaart klaar. Hierop kunt u uw naam en als u dat wilt, een persoonlijk bericht schrijven.

Weet u iemand, die het zwaar heeft, ziek is of aan wie we willen laten weten, dat hij of zij niet wordt vergeten, dan kan de naam worden doorgegeven aan: Norma Lie Fong, bloemengroet@pgpurmerend.nl of [0299-428558](tel:0299-428558)

VERJAARDAGEN DEZE WEEK (80 JAAR EN OUDER)



Purmerend, tenzij anders aangegeven:

Vr. 13-09

Mw. C.J. Hendriksen-Niekerk,

Za. 14-09

Dhr. G.P. Visser,

Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, dan kunt u dat doorgeven aan het kerkelijk bureau.

kerkelijk.bureau@pgpurmerend.nl of [0299-432998](tel:0299-432998)

VIERINGEN TABORKERK

DIT WEEKEND

ZO. 08-09 - 10.00 UUR – KERK EN ONLINE VIERING

2e viering uit de serie blokgesprekken

Bediening Heilige Doop aan Femke, dochter voor Maarten en Inge Spijkers-Eulderink en zusje voor Lieke.

Voorganger: ds. Wessel Westerveld

Kerkmusicus: Peter Wagenaar

Inzameling 8 september 2024

kerk in actie

Deze inzameling van diakenen en kerkrentmeesters is bestemd voor **Noodhulp Sudan**.

U heeft het misschien gelezen in het nieuws. Een dambreuk op 40 kilometer ten noordwesten van de havenstad Port Sudan is uitgelopen op een grote humanitaire ramp: 20 dorpen zijn verwoest en 50.000 mensen zijn dakloos geraakt. Er is honger, een tekort aan water en er is een cholera uitbraak. Kerk in Actie vraagt ons dringend te helpen. Wij geven graag gehoor aan deze oproep. Kerk in Actie werkt samen met een internationaal hulpnetwerk van kerken en organisaties.

Door te geven kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor de getroffen inwoners van Sudan. **Doet u mee?**

De geplande inzameling voor Stille Hulp wordt verplaatst naar een later moment in het jaar.



U kunt uw gaven overmaken naar de Protestantse Gemeente te Purmerend: NL65 RABO 0373 7272 75 o.v.v. **SUDAN** of gebruik deze OR-code

*Diana Jellema, diaken
Gerrit van Ettehoven, kerkrentmeester*

VOLGEND WEEKEND

ZO.15-09 – 10.00 UUR – KERK en ONLINE VIERING

3e viering uit de serie blokgesprekken

STARTZONDAG (zie verderop op pag. 2)

Voorganger: ds. Wessel Westerveld

Kerkmusicus: Peter Wagenaar

ONLINE VIERINGEN

De vieringen zijn ook online op verschillende manieren te volgen:

-via de website: www.pgpurmerend.nl

In de linker kolom kunt u klikken op

'Volg onze viering online' of,

- Klikken op 'KERKRADIO/TV'.

In de tekst, die dan tevoorschijn komt, klikt u op "...deze link..." of,

-Direct via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar Purmerend).



UIT DE WERKGROEPEN

BLOKGESPREKKEN EN -VIERINGEN Serie 10

Do's and don'ts – over Godsvertrouwen en aanvechtingen

In de maand september net even een wat andere opzet dan

u inmiddels na negen keer blokgesprekken bent gewend. Het zijn nu **nagesprekken**. We praten na en door naar aanleiding van de viering van de afgelopen zondag in plaats van dat

we vooruitblikken op de viering van komende zondag. Het is handig als u ook de zondag voorafgaande aan

het gesprek aanwezig bent, maar ik richt de avonden zó in, dat iedereen goed mee kan doen, ongeacht uw aanwezigheid op de betreffende zondag. Dus wel of niet aanwezig op de zondag, altijd welkom op de maandag daarna. De rode-draad-tekst is het verhaal van *de verzoeken en het Godsvertrouwen in de woestijn*. Dat vindt u bijvoorbeeld in Mattheus 4, 1-11. Daarin staan drie aanvechtingen beschreven en drie wegen van Godsvertrouwen.



Welkom op maandag 9 en 16 september van 19.30 – 21.00 uur in de Taborkerk. Mail of app wel even als u komt naar ds. Wessel Westerveld,

wesselwesterveld@tutanota.com ☎06-41046421

Aanmelden 9 sept: uiterlijk tot vrijdag 6 september

Aanmelden 16 sept: uiterlijk tot vrijdag 13 september.

DIACONIE



Voedselbank Purmerend

Beste mensen,

De boodschappenkar staat elke zondag in de kerkzaal.

U kunt daarin levensmiddelen leggen voor degenen die aangesloten zijn bij de Voedselbank.

U bent vrij om te geven wat u kunt missen, maar er is een dringende oproep van de medewerkers van de Voedselbank voor de volgende producten:

*houdbare (!) zuivelproducten

*op dit moment is een tekort aan verse groenten, daarom alstublieft

potten en blikken groenten

Verder is van harte welkom:

-rijst en pasta

-blikjes vis

-zonnebloemolie



ATTENTIE: Er is voldoende voorraad aan koffie en thee, deze producten even liever niet.

Dit overzicht geldt van zondag 1 september t/m zondag 13 oktober.

Aan de hand van dit boodschappenlijstje kunt u gemakkelijker de aanbiedingen van de supermarkten in de gaten houden. Fijn als u meedoet!

Hartelijke groeten van de diakenen

TAAGROEP VIERINGEN

OPROEP VOOR STARTZONDAG

Zondag 15 september starten we onze kerkelijke activiteiten weer met een startzondag.

Om feestelijk af te trappen willen we na de viering een gezamenlijke lunch houden.

Hierbij willen we een oproep doen aan alle gemeenteleden om hieraan een bijdrage te leveren. Wilt u iets kopen, bakken, koken wat aan de lunch kan bijdragen.

Hierbij valt te denken aan salades, hartige taart, broodjes, en wat u nog maar lekker vindt. Deze bijdrage kunt u voor de viering afgeven bij de beheerders daar maken we dan een feestelijke lunch van waarbij u allen van harte bent uitgenodigd.

*Namens taakgroep vieringen:
Leida van den Bos*

ANDER NIEUWS

SAMEN ETEN IN DE TABOR, VRIJDAG DE 13^e

Dit klinkt als een uitdaging en dat is het ook zeker. Aan deze uitdaging is gehoor gegeven door drie spontane kokers zodat "ons feestje" door kan gaan. Hulde hiervoor!



Zoals u weet bent u vanaf 17.30 welkom in de hal van de Taborkerk. De bijdrage is nog E 7,-. Ja, Vrijdag de dertiende: deze dag is vernoemd naar de Germaanse godin voor Liefde en Vruchtbaarheid, Freya. Op ons feestje stralen wij liefde voor elkaar uit en hopen wij op een vruchtbare voortzetting. Het getal 13 heeft ook als betekenis voortdurende ontwikkeling en openbaring. Ook dit geldt voor ons Samen Eten in de Tabor. Zoeken naar mogelijkheden, elkaar daarbij stimuleren en inspireren.

Wilt u dit ook eens meemaken, dan kunt u zich tot woensdag 11 september aanmelden bij Froukje Blaauw: ☎0299-436155 of froukbl@xs4all.nl. Het aantal deelnemers heeft echter een maximum, maar een plekje voor uw inspirerende aanwezigheid is er dan zeker voor een volgende maaltijd, (2^e vrijdag van de maand).

Namens de kerngroep Samen Eten in de Tabor

UITNODIGING.



Openingsochtend voor alle deelnemers van de koffiegroepen, pastoraat en andere belangstellenden.

Woensdag 25 september 2024 van 10.00 uur – 12.15 uur.

U bent van harte welkom in de kleine zaal van de Taborkerk. Vanaf 9.30 staat de koffie klaar.

Het thema van deze morgen is: Levensweg.

De levensweg van iedereen kent hoogte- en dieptepunten. Ook in de bijbel vinden we verhalen over een levensweg die wel heel bijzonder verloopt. Daar staan we eerst bij stil waarna we in groepjes in gesprek gaan.

Aanmelden (voor 20 september) is zeer gewenst. Dat kan bij de leidster van de eigen koffiegroep of bij Lia Koelstra, tel: 433196 of per mail: t.koelstra@upcmail.nl



Met een hartelijke groet namens de
'koffiegroepen'
Lia Koelstra

GROOT NIEUWS RADIO!

Donderdag was er weer inloopochtend in de Taborkerk. Deze keer met een heel bijzonder tintje: in aanwezigheid van een medewerker van Groot Nieuws Radio vonden meerdere interviews plaats met de deelnemers. De uitzending is zaterdagmorgen 7 september op een regionale zender. Voor ons is dit het beste te beluisteren na 12.00 uur op de website grootnieuwsradio.nl. Het programma heet Brandstof. Er zijn interviews gehouden met Esther Kouw, coördinator Leger des Heils, Geja Verwoerd, een van de gastvrouwen van de PGP en meerdere vaste gasten van die ochtend. Vindt u het leuk om de uitzending te beluisteren, ga dan naar genoemde website. Groeten,

Marian van Ettehoven, coördinator Taborkerk

TOP 2000 VIERING IN HET KRUISPUNT

Komende zondag 8 september om 19.30
adres: Calkoenstraat 12a te Landsmeer

TOEGANG = GRATIS

Hans Sijmons praat ons bij.

De Landsmeerse coverband Eleven20one slaat de handen ineen met een oude bekende. Niemand minder dan ds David van Veen - vroeger predikant in de Landsmeerse gemeente – pakt de uitdaging op om popmuziek centraal te stellen in een kerkdienst. Sijmons sprak kort even met hem in de wetenschap dat op Zondag 8 september 19.30u in Het Kruispunt van Landsmeer de TOP2000-DIENST "YESTERDAY; all my troubles seemed so far away" live zal gaan

De TOP2000 dienst YESTERDAY

staat stil bij 'de tijd'. Onze tijd die begint bij onze geboorte en waarna onze tijd van leven aanbreekt. En met Prediker kun je je afvragen: Is er eigenlijk wel iets nieuws onder de zon? Maar in het leven ervaren we ook de druk van de tijd. Burn-outs op school of op werk zijn aan de orde van de dag. We leven in een tijd van vooruitgang en tegelijkertijd gaan we er onder gebukt. Tenslotte horen we hoe de bijbel tegen de tijd aankijkt en hoe we de tijd soms ook even bewust stil kunnen zetten. Ds David van Veen gaat voor samen met Eleven20one. Er is muziek van Doe Maar, De Dijk, maar ook van Harry Styles, The Beatles en Dolly Parton en is er van alles te zien. Het is een viering en optreden tegelijk. En muziek is van alle tijden, dus iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom in deze spetterende TOP2000 dienst: YESTERDAY.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Di. 10.00-12.00 UUR – MARKTINLOOP –'t HUISJE

Bent u in de stad en heeft u trek in een kop koffie of thee, dan bent u van harte welkom in 't Huisje.

Di. 13.00-16.00 UUR – HANDWERKCAFÉ - TK

In de hal van de Taborkerk (ingang Maasstraat). Info: Diana Prosper, ☎06-12777642 of ✉dianaprosp@hotmaill.com.

Do. 10.00-14.00 UUR –KOFFIE, KLEDING, GEZELLIGHEID–TK

Kom mooie vintage kleding shoppen of gezellig een praatje maken onder het genot van een heerlijke kop koffie.

COLOFON:

De deadline voor insturen van kopij is gesteld op donderdag 18.00 uur.

- De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten, tekstueel of qua opmaak aan te passen of niet te plaatsen.

De nieuwsbrief (in kleur!) kunt u ook vinden op onze website onder "MEDIA/COMMUNICATIE" > 'Nieuwsbrief'.

Voor toezending van de nieuwsbrief per e-mail, kunt u zich via de PGP-website opgeven. Ga hiervoor naar www.pgpurmerend.nl.

Bijna helemaal onderin vindt u het aanklikbare woord 'Login' of ga naar 'GEBRUIKER' in het hoofdmenu en kies 'Login'. Klik daarna op de tekst 'Nog geen account? Er komt een formulier tevoorschijn met de naam 'Gebruikersregistratie'. Vul de gevraagde informatie in. Bedenk hierbij zelf een gebruikersnaam en een wachtwoord. Klik op het vierkantje voor de tekst 'Ik ben geen robot' (dit item verschijnt niet altijd).

Vergeet niet onder 'Communicatieprofiel Nieuwsbrief Prot. Gemeente' aan te geven, dat u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen (uitklapmenu). Sluit af met een klik op de knop 'Registreren'. Uw account is aangemaakt en een bevestigingslink is verzonden naar het opgegeven e-mail-adres. Voor u kunt inloggen dient u uw account te bevestigen door op de link in de e-mail te klikken en daarna zal een administrator uw account activeren.

Als u al een account op de PGP-website heeft, dan hoeft u allen daar naar toe te gaan en in te loggen. Daarna kiest u 'Bewerk profiel' om het communicatieprofiel aan te passen (uitklapmenu). Daarna klikt u op de knop 'Verstuur' om uw keuze vast te leggen.

De Taborkerk (TK) - Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend
't Huisje - Achter de Kerk 3-5, 1441 BE Purmerend
E-mails naar - nieuwsbriefpgp@gmail.com
Website - www.pgpurmerend.nl

Word vriend: www.facebook.com/pgpurmerend



**OP DE VOLGENDE PAGINA'S VINDT U DE
LITURGIE VOOR ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024**



Zondag 8 september 2024

2^e van 4

***Do's and don'ts – over aanvechtingen
en Godsvertrouwen***

Met doop Femke Spijkers



Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
Ouderling: Daphne Maréchal
Diaken: Elly van de Waerdt-Blom
Lector: Rita van der Vos

- (Intrede)

- *Preludium* (orgel of piano)

- *Licht van Christus' welkom* **gaan staan**

- *Zingen lied 1005: 1 en 5 Zoekend naar licht*

- *Bemoediging en groet*

v Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

a :IK-ZAL-ER-ZIJN

v Fundament en voltooiër van ieder mensenkind

a EN AL WAT LEEFT

- *Zingen lied 329 O Heer God, erbarmend, genadig*

v De Eeuwige zij met u

a OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

gaan zitten

- Bij wijze van gebed om ontferming en gloria: rode-draad-lied
Lied van Aanvechting en Godsvertrouwen

(Dooop)

- *Lied: "Laat de kind'ren tot mij komen"*

(Tijdens zingen dopeling en doopwater binnen gebracht)

-Inleiding op de doop

De doop is een symbool van geloof, hoop en liefde.

Met de doop spreken we van ons geloof, dat elke naam is gelegd in Gods Naam IK-ZAL-ER-ZIJN.

We zijn opgenomen in wat we noemen het Lichaam van Christus – de kerk en veel meer dan dat: alle gelovigen.

Met de doop spreken we van onze hoop, dat het leven sterker is dan de dood

we staan op uit het water, dat ons niet verstikt, maar verfrist en reinigt.

Met de doop getuigt God van zijn liefde voor ons.

Hij geeft ons zijn nabijheid ons leven lang.

Het wekt onze liefde op voor elkaar.

- Presentatie en getuigenis

v Inge en Maarten, jullie zijn hier met jullie kind om haar te laten dopen. Met welke naam zal jullie kind gekend zijn bij God, bij jullie en bij de mensen?

Verlangen jullie dat Femke gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

- Getuigenis Inge en Maarten

 liedje Jan Smit *“Niemand zo trots als wij”*

)

- Getuigenis allen lied 344: 1, 2 en 3

Wij geloven één voor één

- Doopgebed

Trouwe God, hier is Femke, dochter voor Inge en Maarten, zusje voor Lieke, gebouwd van liefde, vandaag gebracht voor Uw aangezicht. Wij bidden: als wij Femke besprenkelen met het water van de doop, dompel haar dan onder in uw Naam IK-ZAL-ER-ZIJN en wees Gij haar tot zegen in de naam van Jezus Christus, zegen voor de mensen.

- Doopbediening

- Handoplegging en gebed om de gave van de Geest

Trouwe God, blaas uw naam IK-ZAL-ER-ZIJN in dit kleine nieuwe mensenkind Femke, moge zij liefde ontvangen en geven, zorg ontvangen en geven, troost ontvangen en geven, recht ontvangen en geven, haar leven lang – moge de vrede en de nabijheid van uw geest haar omringen! Amen.

- Doopkaars

- Lied 354: 4 en 5 Jouw leven staat aan het begin

- Doopbelofte

Inge en Maarten, beloven jullie Femke voor te gaan op de weg ons gewezen door de Eeuwige en haar in te voeren in het Woord van God?

(antwoord)

- *Vraag aan de gemeente:*

Wilt u Femke ontvangen in uw midden, en met haar waar uw wegen de hare kruisen het kostbare geheim van God en mensen, dat wij 'geloof' noemen, delen

a: *Dat beloven wij*

(doopkaart en doopbrief en doopboekje)

- Loflied *Liefde doet ons mensen leven*

(Zingenderwijs 99 : 1, 2 en 3 (mel. lied 769))

- *Inleiding thema*

- Lezen Bijbel in gewone taal *Mt. 4,1-11*

(thema: 2^e verzoeking, God redt)



- Overweging

- Muziek

-(mededelingen)

- Gaven

- Gebeden en Onze Vader lied 371

- Lied Opwekking 42 (canon) 'k Stel mijn vertrouwen

- *Zegen en gezongen amen*

V.....

“In de naam van de vader, de zoon en de heilige Geest”

- *Muziek*