



Zondag 8 september 2024

2^e van 4

***Do's and don'ts – over aanvechtingen
en Godsvertrouwen***

Met doop Femke Spijkers



Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
Ouderling: Daphne Maréchal
Diaken: Elly van de Waerdt-Blom
Lector: Rita van der Vos

- (Intrede)

- *Preludium* (orgel of piano)

- *Licht van Christus' welkom*

gaan staan

- *Zingen lied 1005: 1 en 5 Zoekend naar licht*

- *Bemoediging en groet*

v Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

a :IK-ZAL-ER-ZIJN

v Fundament en voltooiër van ieder mensenkind

a EN AL WAT LEEFT

- *Zingen lied 329 O Heer God, erbarmend, genadig*

v De Eeuwige zij met u

a OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

gaan zitten

- Bij wijze van gebed om ontferming en gloria: rode-draad-lied
Lied van Aanvechting en Godsvertrouwen

(Dooop)

- *Lied: "Laat de kind'ren tot mij komen"*

(Tijdens zingen dopeling en doopwater binnen gebracht)

-Inleiding op de doop

De doop is een symbool van geloof, hoop en liefde.

Met de doop spreken we van ons geloof, dat elke naam is gelegd in Gods Naam IK-ZAL-ER-ZIJN.

We zijn opgenomen in wat we noemen het Lichaam van Christus – de kerk en veel meer dan dat: alle gelovigen.

Met de doop spreken we van onze hoop, dat het leven sterker is dan de dood

we staan op uit het water, dat ons niet verstikt, maar verfrist en reinigt.

Met de doop getuigt God van zijn liefde voor ons.

Hij geeft ons zijn nabijheid ons leven lang.

Het wekt onze liefde op voor elkaar.

- Presentatie en getuigenis

- v Inge en Maarten, jullie zijn hier met jullie kind om haar te laten dopen. Met welke naam zal jullie kind gekend zijn bij God, bij jullie en bij de mensen?

Verlangt jullie dat Femke gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

- Getuigenis Inge en Maarten

liedje Jan Smit *“Niemand zo trots als wij”*

)

- Getuigenis allen lied 344: 1, 2 en 3

Wij geloven één voor één

- Doopgebed

Trouwe God, hier is Femke, dochter voor Inge en Maarten, zusje voor Lieke, gebouwd van liefde, vandaag gebracht voor Uw aangezicht. Wij bidden: als wij Femke besprenkelen met het water van de doop, dompel haar dan onder in uw Naam IK-ZAL-ER-ZIJN en wees Gij haar tot zegen in de naam van Jezus Christus, zegen voor de mensen.

- Doopbediening

- Handoplegging en gebed om de gave van de Geest

Trouwe God, blaas uw naam IK-ZAL-ER-ZIJN in dit kleine nieuwe mensenkind Femke, moge zij liefde ontvangen en geven, zorg ontvangen en geven, troost ontvangen en geven, recht ontvangen en geven, haar leven lang – moge de vrede en de nabijheid van uw geest haar omringen! Amen.

- Doopkaars

- Lied 354: 4 en 5 Jouw leven staat aan het begin

- Doopbelofte

Inge en Maarten, beloven jullie Femke voor te gaan op de weg ons gewezen door de Eeuwige en haar in te voeren in het Woord van God?

(antwoord)

- *Vraag aan de gemeente:*

Wilt u Femke ontvangen in uw midden, en met haar waar uw wegen de hare kruisen het kostbare geheim van God en mensen, dat wij 'geloof' noemen, delen

a: *Dat beloven wij*

(doopkaart en doopbrief en doopboekje)

- Loflied *Liefde doet ons mensen leven*

(Zingenderwijs 99 : 1, 2 en 3 (mel. lied 769))

- *Inleiding thema*

- Lezen Bijbel in gewone taal *Mt. 4,1-11*

(thema: 2^e verzoeking, God redt)



- Overweging

- Muziek

-(mededelingen)

- Gaven

- Gebeden en Onze Vader lied 371

- Lied Opwekking 42 (canon) 'k Stel mijn vertrouwen

- *Zegen en gezongen amen*

V.....

“In de naam van de vader, de zoon en de heilige Geest”

- *Muziek*